

Regenboog-scholieren konden de boom in

Bergschenhoek - Op woensdag 25 januari zijn groep 5 en 6 van CBS De Regenboog achter het gemeentehuis aan de Wilderszijde bezig geweest met een middagje wilgenknotten. Elk jaar verzorgen vrijwilligers het knotten van wilgen in Lansingerland en dit jaar was de locatie in Bergschenhoek.

Alle kinderen kregen op de locatie eerst van enkele vrijwilligers van de Watersnip uitleg. Ook in de klas was al een les gegeven over het hoe en waarom van het wilgen knotten. De

kinderen kregen uitleg over de verschillende gereedschappen en hoe ze daarmee om moesten gaan. Na voorzichtig de ladder op te klimmen werd er naar hartenlust gezaagd. Een las-

tiger klus dan menig een dacht, en een die vroeg om samenwerking, nadenken en kracht.

Gelukkig kregen de kinderen het daar warm van, want eigenlijk was het nog behoorlijk koud. Ook moesten de scholieren zo veel mogelijk takken verzamelen en als bosjes neerleggen. Al met al was het een geslaagde en vooral nuttige buitenles.



Wilgen knotten is een klusje dat niet zo eenvoudig is als het lijkt.